

22-09-18, Aalden. Voorganger ds. Wina Hordijk, organist Irma Zuur.

Psalm 133: 1

Bemoediging, groet

Psalm 133: 2,3

Kyriegebed

Lied 212: 2,3,4

Jesaja 55: 1-3a (NBV21)

Lied 388 door Leona Philippo <https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk>

Jacobus 3: 2b – 17 (NBV21)

Lied 858

Overdenking



Het lied van Moeder Aarde (mel. Ps. 66)

Zolang de goede Moeder Aarde
haar banen trekt door dag en nacht,
zolang is 't leven dat zij baarde
door God in liefde voortgebracht.
Zolang het Woord uit verre tijden
voor mensen water is en brood,
zolang zal ook ons hart belijden:
ik kies het leven, niet de dood!

Zolang er mannen zijn en vrouwen,
en elk de ander steunt en draagt,
blijft er een bodem van vertrouwen
dat ooit een goede morgen daagt.
Eens kan de aarde weer gaan bloeien,
eens vindt het leven nieuwe grond;
uit licht en tranen zal hij groeien:
de regenboog van het Verbond!

Dank- en voorbeden

(Herinnering aan de) collecte

Slotlied: We shall overcome,
we shall overcome
We shall overcome someday
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome someday

The Lord will see us through,
The Lord will see us through
The Lord will see us through someday
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome someday

We'll walk hand in hand,
we'll walk hand in hand
We'll walk hand in hand someday
Oh, deep in my heart, I do believe
We'll walk hand in hand someday

We shall live in peace,
we shall live in peace
We shall live in peace someday
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall live in peace someday

Zegen

Vertaling: We zullen overwinnen,
we zullen overwinnen.
We zullen ooit overwinnen
Oh, diep in mijn hart geloof ik:
We zullen ooit overwinnen

De Heer zal ons helpen,
de Heer zal ons helpen.
De Heer zal ons er ooit doorheen helpen.
Oh, diep in mijn hart geloof ik:
We zullen ooit overwinnen

We lopen hand in hand,
we lopen hand in hand
Op een dag lopen we hand in hand
Oh, diep in mijn hart geloof ik:
Op een dag lopen we hand in hand

We zullen in vrede leven,
we zullen in vrede leven.
We zullen ooit in vrede leven.
Oh, diep in mijn hart geloof ik:
We zullen ooit in vrede leven.