

Zingen: 221: 1 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)

Kort filmpje: “... Zo ben ik ongevraagd mantelzorger geworden.”

Kyriëgebed: Zingen en bidden:

Zingen:

De werken van barmhartigheid, ze zijn voor eeuwig en altijd
de stappen die ons leiden tot het helend koninkrijk van God.

Gebedswoorden

Zingen:

Overal waar gebrek aan brood de mensen plaagt met hongersnood,
zijn wij Gods handen voor elkaar, als hoopvol, zegenend gebaar.

Gebedswoorden

Zingen:

Geef aan wie arm zijn, koud en naakt, die hun bezit zijn kwijtgeraakt
door hen te kleden het gevoel hoe God hun leven heeft bedoeld.

Gebedswoorden

Zingen:

Wie ziek zijn en door pijn geplaagd, de zin daarvan als grote vraag,
wees hen uit naam van God nabij, sta sprekend, zwijgend, aan hun zij.

Gebedswoorden

Zingen:

Wij stellen tot in deze tijd tekenen van barmhartigheid
opdat de wereld blijvend merkt, dat God door mensenhanden werkt.

Belijdenis: “I believe”.

zingen: 314: 1 (Here Jezus om uw woord)

Overdenking, gedichten

Zingenderwijs 8: 1 en 2

Als zout, het zout de aarde zijn, is liefdevol aanwezig zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn, is luisterend aanwezig zijn.

Als zout, het zout der aarde zijn, is ruimtescheppend bezig zijn
en trouwe vriend en troost te zijn, een sterkte voor de ander zijn.

Gebeden: afsluitend wordt een Onze Vader door zangers met piano gezongen (LB 1006)

Moment voor de collecte

Met “You’ll never walk alone” de kerkzaal uit, met een roos voor een mantelzorgerr.