

Gezamenlijke viering PKN Aalden –PKN Zweeloo.
Voorganger ds Wina Hordijk, organist Jan Broekroelofs.

Intochtslied: Lied van belofte: 1,2 (mel. Lied 302)

Wij leven uit verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen
een hand ons wil behoeden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak
hier kwetsbaar wordt beleden:
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Bemoediging en groet

Lied van belofte: 3 (mel. Lied 302)

Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Kyriegebed

Lied 217: 1,2,3,5

Lezing: Psalm 27. NBV21

Lied 221

Lezing: Gen. 1: 1-20, 26- Gen. 2: 3. NBV21

Lied 162: 1,2,3,6

Overdenking

Lied 600

Gebeden (voorbeden, stil gebed en het Onze Vader-gebed)

Collecte

Lied 216

Zegen