

## Liturgie zondag 10 mei 2026.

Welkom en mededeling-(en)

Aanvangslied: Vrede voor jou uit 'Geroepen om te zingen', melodie: 276, 'Zomaar een dak ...'

1. **Vrede voor jou, hierin gekomen,  
zoekend met ons om mens te zijn.  
Jij maar alleen, jij met je vrienden,  
jij met je last, verborgen pijn.  
Vrede, genade, God om je heen,  
vergeving, nieuwe moed  
voor jou en iedereen.**
2. **Niemand komt hier vrij van het kwade,  
niemand gaat hier straks weer vrijuit.  
Niemand te veel, niemand te weinig,  
niemand te groot, geen een te klein.  
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,  
tot ooit en overal  
wij leven voor elkaar.**

**Stilte, bemoediging en groet**

**Couplet 3 van 'Vrede voor jou...'**

3. **U die ons kent, U die ons aanvoelt,  
U die de hele wereld draagt:  
Kom naar ons toe, leer ons te leven,  
help ons te zien wat ieder vraagt.  
Tijd om te leven, kans om te zijn,  
een plek om nu en ooit  
gezien, aanvaard te zijn.**

Kyrië gebed

Gloria: 150 vers 1 en 2

Voor het openen van de Bijbel **zingen** wij: **3 maal lied: 333**

Lezen: Jesaja 41: 17 tot en met 20 (lector)

Lied: 'Lied voor het openen van de Schrift', uit: Rakehings nabij, melodie lied: 321,"  
Niet als een storm....'

1. **Woord dat zich richt op mijn hart  
stem, die mij aanspreekt tot leven,  
klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw  
open mij Gods perspectief**

**2. Verten, zo breed en zo diep,  
weg, om zich langs te begeven,  
licht, dat de ogen ontsluit  
leer mij uw waarheid te zien.**

Lezen: 1 Petrus 3: 8 tot en met 18 (lector)

Couplet 3 en 4 van 'Lied voor openen van de Schrift'

**3. Naam, die ik fluisterend noem,  
raadsel, met mij zo verweven.  
God van zo ver ons nabij  
spreek tot het hier en het nu.**

**4. Adem, die oplucht en draagt,  
geest, die bezielt en doet leven,  
kracht, die in zwakheid gelooft  
wees onder ons, vuur ons aan.**

Verkondiging

Lied: 608 vers 1,2 en 3

Mededeling diaconie, collecte

Gebeden; dank, voorbede, stilgelegd en Onze Vader

Slotlied: 425

Zegen, gezongen Amen